

förord:

Te Deum är beställt av Stockholms stifts kyrkosångsförbund.

Tanken var att beställa ett nyskrivet verk med angelägen text & musik, men ändå ej för svårsjunget.

Vi hoppas nu att detta verk kommer till stor användning runt om i Sveriges alla kyrkor och församlingar av såväl proffskörer som amatörkörer, eller en blandning av både och.

Det har varit en stor förmån att få jobba med Niklas Rådströms fantastiska text! Vill man läsa hans text innan sitt framförande, finns texten i sin helhet här efter förordet. I körverket återkommer dock vissa textavsnitt.

Jag har valt att skriva hornet överst i partituret, eftersom den stämman är lite mer självständig än de andra brasstämmorna, som oftare dubblerar sångstämmorna.

Textförklaring:

Människa, man (engelska), hombre (spanska) inimene (estniska), umano (italienska), domou adama uttalas [dämo:], öppna A i adama.

(barn av Adam, människa på wolof – senegal)

Partitur och stämmor till detta verk går att beställa genom

Kristina Forsman på:

www.kristinaforsman.se eller

maila direkt:

kristina@kristinaforsman.se

bästa hälsningar Kristina Forsman

Te Deum

libretto av Niklas Rådström 2010

I En människa är allt

Det är städdag hos Gud

Genom himlens vidöppna fönster

ligger molnen ute för vädring

Mellan natt och dag

hänger världens alla språk

nytvättade på tork

Människa, man, hombre,

inimene, umano, domou adama

En människa är allt

Allt annat nästan ingenting

Allt annat än ingenting

är allt en människa är

Och det en människa är

är allt

II - Du är själv din gåva till världen

Du är själv din gåva till världen

Världen är din gåva till dig själv

Så många människor finns i världen

att de inte kan räknas

och ändå räknas var och en av dem

Ingen liknar en annan

Var och en har ett eget namn

Vi hör ihop för att vi är olika varann

Hittar oss i varann

Ger oss bort från varann

och hittar tillbaks

Du är jag, jag är du,

du och jag finns i varann

andetag i andetag,

pulsslag i pulsslag,

natt i dag

och dag i natt

Stiga in i livet är att

stiga ut ur sig själv är att

stiga in i sig själv är att

stiga ut i livet

Ögonblick av kärlek väcker barnet,
barnet väcker kärlek i varje ögonblick
Världen är inte större än en människa,
men just så stor
En människa är en hel värld

Du är själv din gåva till världen
Världen är din gåva till dig själv

III Växelsånger

Du är där du är
och där du är är

Hästen i hägnet
Fåret i fällan
Tuppen i täppan
Kultingen vid son

Trasten i tallen
Siskan i sälgen
Ärlan på ängen
Svalorna i skyn

Grodan i gropan
Myran på marken
Snoken på stenen
Simporna i sjön
Bofinken finns
där nötväckan finns
och där bofinken,
nötväckan finns
finns blåmesen,
tofsvipan,
kornknarren
där sparven
finns

Himmelen finns
där stjärnorna finns
och där himmelen,
stjärnorna finns
finns norrskenet,
regnbågen,
molnbanken
där månen
finns

Kärleken finns
där närheten finns
och där kärleken, närheten
finns
finns ömheten,
vänskapen,
mildheten
där tilltron
finns

finns
natten i dagen
ordet i tanken
nåden i skulden
sanningen i tron

Trädet ser hösten
Dagen ser kvällen
Ordet ser rösten
Vågen ser hällen

Trädet ser sin rot
Fågeln ser sin flykt
Haren ser sitt språng
Biet nektarns sång

Jorden ser roten
Himlen ser vingen
Skogen ser rädsan
Blomman biets gadd

Din blick famnar världen
som näktarn mättar biet,
som rädslan tröstar skogen,
som vingen stryker himlen,
och roten famnar jord

Som regnet jagar droppen,
som skogen tecknar grenen,
som klangen fyller tonen,
som språket söker ord
famnar din blick världen

Droppen gömmer sig i regnet,
men regnet ser droppen
Trädet gömmer sig i skogen,
men skogen ser trädet
Ordet gömmer sig i språket,
men språket ser ordet
Sången gömmer sig i kroppen,
men kroppen ser sången

Ordet ser rösten
Vågen ser hällen
Trädet ser hösten
Dagen ser kvällen

Hare i hålan
Grävling i grytet
Vråke i vinden
Skräddare i ån

Sorgen i glädjen
Livet i döden
Gubben i barnet
Och oskuld i skuld

Tanken i tinget
Tinget i tanken
Allting i inget
Ingenting i allt

Är där där du är,
där där du är du

IV *Allt en människa är*

Det är tvättdag i himlen,
droppar av dagg, stänk av regn
Det är mangeldag i himlen,
solens stryker över fält och äng
Det är skurlov i himlen,
i fönstren hänger molnen på tork
Det är helgdagskväll i himlen,
ur dagens flaska dras månens kork

En människa är allt
Allt annat nästan ingenting
Allt annat än ingenting
är allt en människa är
Och det en människa är
är allt

En människa är
vad en människa är
Den som älskar är
vad en människa är
En människa är den som älskar
vad en människa är
och det en människa är, är allt